

Leren van Jezus

Mijn schoonouders hadden een wat ouder huis dat gebouwd was op veengrond. Het was een schattig huis op een mooie locatie. Er was echter één probleem. Het zakte langzaam weg in de bodem. Onze kinderen vonden het, toen ze klein waren, wel leuk. Je kon een knikker zo van de ene kant van de kamer naar de andere kant laten rollen. Dat ging helemaal vanzelf. Ook autootjes reden helemaal vanzelf...

Na het overlijden van mijn schoonvader is mijn schoonmoeder kleiner gaan wonen. Het huis is verkocht en het eerste wat de nieuwe eigenaar deed was...het huis slopen. Er was geen redding meer aan. Het fundament was niet goed. Hij liet een nieuw huis bouwen op een stevig fundament.

Het belangrijkste deel van een bouwwerk is misschien wel het fundament. Als het fundament niet goed is, dan gaat het vroeg of laat mis.

Wist je dat Jezus precies dit voorbeeld gebruikt aan het eind van de Bergrede? De Bergrede in Matteus 5,6,7 is een belangrijk stuk onderwijs van Jezus. Het is in elk geval het langste stuk onderwijs van Jezus dat in de Bijbel staat. Het is een preek van Jezus, zou je kunnen zeggen.

Matteus 7

²⁴Wie deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een wijs man, die zijn huis bouwde op een rots. ²⁵Toen de regen neerstroomde en de beken buiten hun oevers traden, en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots. ²⁶En wie deze woorden van Mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een dwaas man, die zijn huis bouwde op zand.

²⁷Toen de regen neerstroomde en de beken buiten hun oevers traden, en er stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in, en er bleef alleen een ruïne over.'

²⁸Toen Jezus deze rede beëindigd had, waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht, ²⁹want Hij sprak hen toe als iemand met gezag, en niet zoals hun schriftgeleerden.

In deze tekst legt Jezus uit hoe je kunt bouwen. Of beter gezegd hoe je kunt bouwen op de rots, op een stevig fundament.

Hij zegt, je moet luisteren naar Mijn woorden en ernaar handelen. Als je dat doet, dan bouw je een stevig gefundeerd huis.

Het gaat om 'horen van Jezus' en het gaat om 'daarnaar handelen'. Als we dat doen, dan bouwen we ons levenshuis op de rots.

Alleen horen is niet genoeg, ook handelen!!

Dat klinkt eenvoudig. Althans *de opdracht* is eenvoudig te begrijpen. Horen naar het onderwijs van Jezus en vervolgens ernaar handelen.

Hoewel de opdracht best wel duidelijk is, is de uitvoering een stuk lastiger. Philip sprak vorige week over 'jezelf liefhebben'. Dit naar aanleiding van de opdracht die Jezus geeft : 'heb uw naaste lief als uzelf.'

En meteen zie je dat de woorden van Jezus *horen* en *ernaar handelen* twee verschillende dingen zijn. Het kost soms een half mensenleven voordat je van jezelf houdt. *Of een heel mensenleven...*

Als je niet van jezelf houdt, kun je ook niet van de ander houden. Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt voor Agape – het gaat om *onvoorwaardelijk liefhebben*.

Weet je. Er is een soort dans.

1. God houdt van jou
2. Jij houdt van jezelf
3. Jij houdt van je naaste

Nogmaals, het gaat om onvoorwaardelijke liefde.

1. Geloof je dat God *onvoorwaardelijk* van je houdt?
2. Hou je *onvoorwaardelijk* van jezelf?
3. Kun je van *je naaste* houden?

Die drie gaan altijd hand in hand.

Iemand zei eens; '*ik ben heel streng voor mezelf, ik leg de lat heel hoog voor mezelf.*' Dat klinkt best wel goed, toch?

Hij beschreef het ook bijna als een deugd, als iets heel goeds. De consequentie was dat deze persoon ook heel kritisch en veeleisend was naar anderen toe. En als anderen niet aan zijn standaard voldoen, dan had hij hier moeite mee en kan hij hen ook niet waarderen. Eigenlijk veroordeelde hij hen. Hij vond ze gemakzuchtig, niet gedisciplineerd, twijfelde aan hun motieven, enz.

Ik vroeg hem naar hoe hij dacht dat God naar hem keek. Geloof jij in onvoorwaardelijke liefde? Geloof jij dat God jou, in jou onvolmaaktheid kan liefhebben?

Je begrijpt het al: hij gelooft in een veeleisende God...en twijfelde aan Gods onvoorwaardelijke liefde voor hem.

Het is een dynamiek die heel vaak voorkomt...

En die gevoed wordt door wereld waarin we leven...

We zijn kritisch op elkaar, kritisch op onszelf. We denken dat God ook kritisch op ons is.

We willen ons levenshuis bouwen op de rots.
Het gaat om 'horen van Jezus' en het gaat om 'daarnaar handelen'.

Er zit nog een stapje tussen horen en handelen.
En het is in dat tussenstapje waar we vaak vastlopen. Dat is geen schande, maar het wel de plek waar God ons wil helpen.

1. Horen van Jezus
2. ??
3. Handelen

Het tussenstapje heeft te maken met 'instemmen' !

Laat ik een voorbeeld geven:

1. Jezus roept ons op om elkaar te vergeven
(dat bidden we in het Onze Vader)
2. Dan komt ons probleem – onze instemmer – ons hart –
Onze worsteling: *'ik heb toch het recht om niet te vergeven, hij is fout, hij heeft mij pijn gedaan. Ik kan hem niet vergeven (of ik wil hem niet vergeven). Of misschien later, maar nu niet.'*
3. En afhankelijk van of we instemmen met de opdracht van Jezus gebeurt er wat.
-Wel instemmen leidt tot actie, *tot een begin van het proces van vergeving*
-Niet instemmen leidt niet tot handelen. (en als we niet vergeven, verdwijnt de kleur uit ons leven...)

Wel instemmen is bouwen op de rots.
Niet instemmen is bouwen op het zand.

Matteus 7

²⁴Wie deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een wijs man, die zijn huis bouwde op een rots.

Of we instemmen heeft alles te maken met ons vertrouwen in God.

Als we de Heer vertrouwen, als we geloven in zijn goedheid, als we geloven dat Hij ons geluk voor ogen heeft, dat Hij voor ons zorgt, als we geloven dat hij onze zonden vergeeft..., dan wordt instemmen makkelijker.

Als we de Heer niet vertrouwen, als we twijfelen aan zijn goedheid en zorg over ons, als we twijfelen aan zijn vergeving voor ons,....dan wordt instemmen moeilijk zo niet onmogelijk.

In ons dagelijks leven doorlopen we voortdurend dit soort processen, we weten vaak wel wat de Heer ons vraagt, maar we zijn niet in staat om in te stemmen...

De grote vraag is dan natuurlijk, hoe groeien we in het instemmen met God?
Hoe groeien we in vertrouwen op God?

Ik kan je een antwoord geven, gebaseerd op de ervaring van mijn leven. Natuurlijk speelt onderwijs een rol. Er zijn mensen geweest die krachtig de boodschap van een betrouwbare liefdevolle goede God verkondigd hebben in mijn leven.

Maar er is nog iets...

We hebben geloofservaringen nodig in ons leven. *En die zijn er vaak ook wel.* De krachtigste geloofservaringen vinden plaats op momenten van groot lijden/verdriet/wanhoop of op momenten waarop we onuitsprekelijke liefde ervaren of voelen.

Ik herinner me dat het overlijden van mijn moeder, toen ik 15 jaar oud was, het verdrietigste moment van mijn leven was, en op hetzelfde moment een geloofservaring was. De nabijheid van God... - *Dat is een voorbeeld van groot lijden-*.

Een voorbeeld van onuitsprekelijke liefde was de geboorte van onze vier kinderen. Er gebeurt iets van binnen, wat ik een geloofservaring zou willen noemen. Je voelt diezelfde onvoorwaardelijke onmetelijke liefde voor je kind. Het is liefde die rechtstreeks van Gods troon komt. Het is dezelfde onvoorwaardelijke onmetelijke liefde waarmee hij ook van jou houdt. - *Dat is een voorbeeld van grote liefde-*

Geloofservaringen veranderen je kijk op God. God laat zich zien. God laat zich kennen. Heel persoonlijk en krachtig. God is bij je op momenten van groot verdriet. God is bij je op momenten van grote vreugde.

Als je vertrouwen op God groeit, als je geloof groeit, dan wordt 'instemmen' makkelijker.

Het leven is een *proces*. Ons levenshuis bouwen we gedurende ons hele leven.

God wil niet alleen ons denken veranderen, maar ook ons helpen met ons hart/met onze instemmer. Daar kun je ook voor bidden.

Help me om u te vertrouwen Heer.

Help me om in te stemmen met uw wil.

AMEN